



Reisverslag van ons transport in april 2024

STICHTING
De club van Polen

Iedereen mag er zijn

Woensdag 10 april

Een half jaar zijn er goederen ingeleverd; door vrijwilligers gesorteerd en ingepakt. Per tehuis wordt gekeken hoeveel bewoners er verblijven en naar aanleiding daarvan het aantal dozen klaargezet. Ook matrassen, dekens/kussens, rollators enz. worden naar behoefte van het opvanghuis gesorteerd.

De vrijwilligers die komen helpen met inladen staan om 19 uur klaar om de ruim 600 dozen, losse materialen, in de vrachtwagen te krijgen. Een lach, een zweetdruppel en na bijna twee uur is de wagen propvol.

Heel veel dank mannen/ jongens voor jullie hulp!!

Dit keer gaan we met 1 vrachtwagen omdat er net niet genoeg was om een 2^e wagen vol te krijgen. Lege plekken daar doen we niet aan! De chauffeurs vertrekken en de personenauto een paar uur later. Na een prima rit komen we aan op



Donderdag 11 april bij het revalidatiecentrum Celestyn

Een hartelijk welkom door Jeroen de Haan. Omdat er hulp is van gedetineerden hoeven we zelf niets te doen. Deze gevangenen mogen bij Jeroen helpen in de buitendienst en bouw. Zij krijgen dan (indien nodig) kleding. Mogen aan het einde



van de dag douchen en krijgen te eten. De omstandigheden in de gevangenis zijn niet best dus men wil graag bij hem werken. Deze mannen zitten in het laatste traject voor vrijlating.

Tijdens de rondleiding bezoeken we verschillende groepen. Mensen van 13 tot 67 jaar hebben in een groep hun dagbesteding. Ieder op zijn eigen niveau. Voor ouderen is het moeilijk om opvang te vinden wanneer bv de ouders wegvallen. Ze worden dan in een staatsinstelling geplaatst.

Jeroen heeft altijd plannen. Hij wil nu (en dat gaat ook gebeuren) huisjes bouwen waar begeleid wonen mogelijk is. Ook ruimtes maken voor psychische hulp. Nu is dat nog kleinschalig maar er is veel meer vraag. Ook hier helpen de gedetineerden met het zware werk in de bouw.



De kleuterschool waar valide en minder valide kinderen zijn, heeft twee klassen. Er is ook een basisschool waar aangepast onderwijs wordt gegeven maar ook medische/psychische hulp geboden wordt.

Naar deze kinderen en hun gezin gaat onze kleding!

Deze dag zit erop en we gaan naar het hotel. Heerlijk eten en een glaasje doen op tijd de oogjes dicht gaan. We hebben tenslotte de hele nacht gereden. Morgen weer een dag en we gaan dan als eerste naar:

Vrijdag 12 april het Moeder en Kind huis

Een prima ontbijt en we kunnen er weer tegenaan. Om 10 uur zijn we bij het moeder en kind opvanghuis. Hier is Edward onze tolk. Fijn dat hij ook weer van de partij is, want hier spreekt men alleen Pools.



De directrice vertelt dat ze zich inzetten voor gezinshereniging. Er verblijven nu ook een aantal mannen. Daarom kan hier herenkleding naar toe!

Er wordt gezocht naar een woning voor deze gezinnen. De gemeente betaalt dan de huur maar bewoners moeten zelf gas/licht/water betalen.

Directie heeft goede contacten met de sociale dienst van de gemeente Wroclaw. Zij hebben ruim 100 adressen van de allerarmsten in de stad waar kleding naar toe gaat.

De vraag is of we de volgende keer baby/peuter bedjes, kinderwagens, kinderstoelen mee kunnen nemen. De koelkast buiten, waar mensen uit de buurt voedsel uit mogen halen, is aan vervanging toe. Wellicht kunnen we vanuit Voorschoten hier aan voldoen. Zij kunnen 2x per jaar van onze stichting goederen ontvangen. Met hulp van bewoners zijn we vlot uitgeladen. Thee/koffie en lekkers staat voor ons klaar. Dan gaan we weer op weg en komen aan in het



Opvanghuis voor alleenstaande vrouwen



Hier verblijven op dit moment 47 dames, maar in de winter meer. Door het warme weer gaan er weer een aantal op straat leven. In het huis gelden regels en niet iedereen kan daar mee omgaan. De meeste vrouwen hebben een lichamelijke/geestelijke beperking en kunnen niet voor zichzelf zorgen.

Ook nu zijn medewerkers van Brat Albert uit Miechów (ligt 400 km verder, vlakbij Krakau) gekomen met een vrachtwagen. Er wordt eerst voor het dameshuis uitgeladen en daarna de rest in de vrachtwagen. De herenkleding en matrassen

zijn voor hun mannenhuis en de rest voor arme gezinnen bij hun in de buurt. Zij willen heel graag met onze stichting contact blijven houden. Achter het gebouw van het vrouwenhuis hebben ze een kleine ruimte gemaakt waar kleding netjes uitgestald ligt. Bewoners mogen hier spullen komen halen.

Vele handen maken licht werk en daarom kunnen we op tijd genieten van koffie, salades en gebak.



De dag zit erop. Een goed verlopen transport tot nu toe. Nu naar het hotel en morgen om 7 uur ontbijt en daarna op weg naar Voorschoten.

Zaterdag 13 april, terugreis



Tussen velden van bloeiend koolzaad rijden we naar Voorschoten. Wel wat omleidingen en een flinke controle bij de grens. In de loop van de avond komen we allen weer veilig thuis. Dank aan de vrachtwagenchauffeurs, de rijders in de particuliere auto en de gezelligheid achter in de auto!

Er staat alweer heel wat klaar in het magazijn om in oktober op transport te gaan. Dit keer met twee vrachtwagens. U kunt dus goederen (kleding, Heel en Schoon, dekens/kussens, rollators, persoonlijke verzorging, incontinentiemateriaal inleveren elke dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur aan de Overslagstraat (achter de Aldi). U kunt ons volgende transport ook financieel steunen door een donatie over te maken op:

Heel veel dank aan allen die dit transport mogelijk hebben gemaakt!

Adrie Ferguson - de Feijter



Kamer waar 7 vrouwen wonen



Sociale werkplaats Celestyn



Ieder zijn eigen hoekje....



Een gezin in het Moeder en Kindhuis



Buitenverblijf vrouwenhuis